



DIERBARE HERINNERING AAN DE HEER
Adolf Van den Meersschaut

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine Van de Vijver

geboren te Baaigem op 11 oktober 1904 en god-
vruchtig overleden te Gent op 6 november 1975.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Bestuurslid van de Bond der Gepensioneerden.

Het onverwachte afsterven van één onzer dier-
baren herinnert ons aan het woord van de Heer :
« Wees altijd bereid, want ge kent dag, noch uur. »
En al is hij zo plotselings uit ons midden weg-
genomen is hij toch niet onvoorbereid voor de
Heer verschenen. Heel zijn leven stond in dienst
van de Heer en de mensen.

Trouw aan geloof en zondagmis, genegen echt-
genoot en vader, gediensig voor zijn makkers en
omgeving, lid en medewerker in onze christelijke
sociale beweging heeft hij zich ingezet voor het
welzijn van zijn medearbeiders.

Een ongeluk heeft hem getroffen en een einde
gesteld aan zijn verdienstelijk leven. De Heer neme
hem nu op in het eeuwig geluk, waartoe ieder
mens geroepen is.

Dierbare echtgenote en kinderen, mijn plotse-
lings heengaan is een harde beproeving, doch
in het aanvaarden van Gods beschikking ligt
voor ons gelovigen de kracht om de beproeving
te dragen. Gedenkt mij in uw gebeden.

Mevrouw Madeleine VAN DE VIJVER,
zijn echtgenote

De Heer en Mevrouw
Julien VAN DEN MEERSSCHAUT-DE SMET,
De Heer en Mevrouw
Michel BOGAERT-VAN DEN MEERSSCHAUT
zijn kinderen

Jongeheer Danny VAN DEN MEERSSCHAUT,
Jongeheer Marc BOGAERT,
Jongeheer Johan BOGAERT,
zijn kleinkinderen

De families VAN DEN MEERSSCHAUT, PETERS,
VAN DE VIJVER en CRUCKE

zeer gevoelig voor uw gebeden en
blijken van deelneming, betuigen U
daarvoor hun oprechte dank.

Rouwondernemingen Matthijs Merelbeke
Drukk. Fauconnier - Bottelare