

Gij neemt het leven, God
niet van ons af,
Gij maakt het nieuw,
dat geloven wij op Uw woord.



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Adolf, Leo van den meerschaut

Oud - strijder 1940 - 1945

Vereremerkt met verscheidene eretekens

geboren te Gent op 28 maart 1909 en na het ontvangen te hebben van de H H Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen overgegaan tot het eeuwig leven op 16 september 1976



Onze dierbare overledene was zo getekend door een haast onmenselijk lijden, dat wij van de dood gaan spreken als van een verlossing. De naastbestaanden zijn teneergeslagen en ontdaan bij dit pijnlijk verlies. De echte verlossing is gericht op het leven, dat sterker is dan de dood en naar het geluk voert dat God ons heeft weggelegd: het eeuwig leven.

Adolf heeft veel en lang geleden in zijn lichaam, maar het moedig aanvaard, zonder klagen; zich gans gevend in de handen van de Heer. Hij was

dankbaar voor de genegenheid en zorgvolle toewijding van dezen die hem dierbaar waren. In zijn hartelijkheid hebben we iets gevoeld van Gods nabijheid, velen wisten dat zij bij hem altijd begrip en steun konden vinden. Hij was een plichtsbewust man en heeft ook getrouw zijn vaderland gediend in de bange jaren van het oorlogsgeweld.

Laten wij die achterblijven hem dankbaar zijn voor al het goede dat hij in zijn leven aan velen bewezen heeft en voor ons nog betekent. Geef, Heer dat hij thans mag ontwaken tot de volle vreugde van uw nieuw bestaan.

H. Amandus, bid voor ons!

De families van den meerschaut,
Versluys,
Vanhoolandt en
De Brauwer.

*De beproefde familie dankt voor uw genegen
deelneming*

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde