

„ In uw handen
beveel ik mijn geest,
Gij zult mij beschermen
getrouwe God.”



Met gerust gemoed
in zalig vertrouwen
ziet uit naar Gods heil

DE HEER

August
VAN DEN MEERSSCHAUT

echtgenoot van Mevrouw

Louise DE BACKER

Lid van Ziekenzorg

geboren te Schelderode op 16 februari 1906
en overleden te Merelbeke op 5 mei 1983,
voorzien van de ziekenzalving en de
pauselijke zegen in het stervensuur.

Wij danken U :

gij hebt de overledene uw gebed gegund ;
gij bracht ons troost in onze smart.

„ God heeft ons niet bestemd
om zijn toorn te ondergaan
maar om het heil te verwerven.”

Die troostvolle Schriftwoorden hebben het geloof
van de vriend August gesterkt om midden de
jarenlange zware beproeving betrouwbaar op te
zien naar de Heer. Zijn leed en zijn smart heeft
hij berustend aanvaard, niet als een straf, maar
als de loutering op de weg naar eeuwige
vreugde.

Hij kon écht bidden in totale overgave aan
God : hierdoor werd zijn lijden niet weggenomen
maar dragelijker ; want hij kon het offeren tot
zegen voor zijn beminde vrouw, die hem door-
heen al die beproevingsstijd zeer minzaam ter-
zijde stond. Zijn offer wilde hij ook zien ge-
dijen tot geluk van zijn kinderen en kleinkin-
deren, die zo vaak hem hebben opgebeurd met
genegen attenties.

„ Beminde echtgenoot, lieve Vader, de Heer
belone U voor uw zorg, uw kommer en uw
lijden, die Gij tot ons aller welzijn hebt ge-
dragen en opgedragen ! ”

Rouwonderneming Daniël HEYSE, Merelbeke
Drukkerij ANDRÉ, Poelstraat 10, Merelbeke