

Hij ontsliep op aarde in de Heer en hij
ontwaakte in de hemel. Zijn laatste zucht
was van liefde tot God en de zijnen.

†

Dit weze u allen een zoete herinnering aan

Mijnheer

Cyrillus, Maria, Eugenius, Hector

VAN DEN MEERSSCHAUT

Adviseur-Dienstchef bij het Ministerie van Economische
Zaken

Professor aan het Hoger Handelsinstituut te Brussel
Oudstrijder 14-18

Commandeur in de Orde van Leopold II

Officier in de Leopoldsorde — Ridder in de Kroonorde

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Zegemedaille — Herinneringsmedaille

Burgerlijk kruis van 1e klas

Burgerlijke medaille van 1e klas

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove de 2 Februari 1893 en
zeer godvruchtig overleden te Sint-Jans-Molenbeek de 17
Juli 1954, na versterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der
Sterfenden en de Pauselijke zegen « in articulo mortis » te
hebben ontvangen.

Hij deed geen kwaad : oprechtheid en
rechtvaardigheid waren hem in de ziel ge-
brand. Daarom waren allen aangetrokken
door de zachte vrede, die uitging van deze
stille man. Indien allen, die uit zijn gouden
hart hebben ontvangen, vandaag een wees-
gegroeitje bidden, worden ganse rozenkran-
sen rond deze lijkbaar gevlochten, want hij
gaf niet enkel goedheid en wetenschap : hij
gaf zichzelf.

Dierbare echtgenote en dierbare dochter,
vanuit de hemel waak ik op u. Verstaat el-
kander goed, en wanneer de moedeloosheid
u aangrijpt, denkt aan het voorbeeld dat ik
u gaf. Gij, al mijn vrienden, die ik in trouwe
liefde blijf voortbeminnen, bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op u.

Onderneming Ch. SPRUYT