

Lijden en sterven is het lot van elke mens op aarde. Maar wie Gods wil volbracht heeft, ontvangt het nieuwe leven waar alle leed en traan voorbij zijn.



Bid voor de Ziel van
de heer

Hector Vanden Meerschaut

echtgenoot van mevrouw
HELENE VAN WASSENHOVE

geboren te Michelbeke op 27 november 1896 en godvruchtig overleden in St.-Franciscuskliniek te Brakel op 14 oktober 1978, voorzien van de laatste troostmiddelen Onze Moeder de H. Kerk.

De families VANDEN MEERSCHAUT, SOLEME,
VAN WASSENHOVE, DE WOLF
danken U oprecht voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw
en voor uw vroom gebed.

Tot voor enkele weken liep deze duurzame overledene er nog. Zijn ijver voor het werk dreef er hem toe zich nog altijd met iets nuttig bezig te houden. Tot de Heer hem aanmaande zich gereed te maken voor de grote reis. Hij vroeg dan ook naar het Sakrament van de zieken, dat hem op zijn laatste tocht zou sterken, zodat zijn ontmoeting met de Heer niet onvoorbereid zou zijn.

In volle onderwerping aan Gods wil gaf hij zijn leven aan de Schepper terug. Nu kan hij de eeuwige beloning in ontvangst nemen.

Beminde echtgenote, niettegenstaande ik de ernst van mijn ziekte aanvoelde, hoopte ik nog altijd op de betere dag van morgen, omdat ik weet dat na een zo lang samenzijn de scheiding voor U pijnlijk zal zijn.

De overtuiging dat God alles ten beste schikt en de zekerheid dat wij elkaar weerzien voor altijd bij de Vader, brengt echter hoop en troost. Heb dank voor wat gij vooral de laatste dagen voor mij gedaan hebt.

En gij, mijn zoon, bid samen met moeder voor mij: zo blijven wij samen in gedachte bij elkaar.