

Verheugt  
die mij bemint,  
't en is geen sterven,  
neen,  
't is 't leven dat begint!  
(G. Gezelle)



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## **Hermien Van den Meerschaut**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria Pieteraerents**

geboren te Michelbeke op 21 augustus 1892  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel-Opbrakel, op 9 september 1982,  
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Een in-goede vader is van ons heengegaan, teder  
en zacht, zoals hij zijn hele leven is geweest.

Zijn vrouw en kinderen had hij boven alles lief.

In de bloemenpracht ontdekte hij de heerlijkheid  
van de Schepper, die hij steeds trouw heeft  
gediend.

God, wij danken U voor dit mooie, lange leven  
en voor alles wat U ons door hem hebt gegeven.

De families VAN DEN MEERSCHAUT,  
PIETERAERENTS, SOLEMÉ en DE PESSEMIER  
danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel