



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**ELVIRE**

**VANDENMUYSEWINKEL**

weduwe van de Heer

**GEORGES VANDEVELDE**

geboren te Lettelingen op 5 juli 1903 en  
overleden te Galmaarden op 15 juli 1986,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

---

Edgard VANDEVELDE en echtgenote,  
Ivan VANDEVELDE en verloofde Marleen,  
Maurice VANDEVELDE,

danken u voor de blijken van deelneming  
bij het afsterven van hun geliefde moeder,  
grootmoeder en familielid.

Galmaarden, 21 juli 1986.

Moeder,

Uw onverwacht heengaan  
valt ons toch zo zwaar.

Gij hebt een zeer actief leven gekend,  
vol werk en zorgen,  
waarin gij toch nog tijd vondt om aktueel  
te blijven, belangstelling te hebben  
voor vele zaken en gebeurtenissen, om steeds  
bereid te zijn uw evenmens te helpen,  
hem bij te staan, u zelf te vergeten !

Gij waart bang om iemand tot last te zijn,  
gij waart met zo weinig tevreden !

Eerbiedig, zijn wij u dankbaar,  
voor uw liefde, vriendschap en goedheid,  
die wij van u hebben mogen ervaren !

Heer God,  
ontferm U over de ziel  
van onze dierbare afgestorvene.

.....  
Begrav. Langendries, S.P.Kapelle - druk a.w.g.