

Vader, indien het mogelijk is, neem deze kelk van mij weg... doch niet mijn, maar Uw wil geschiede.

(Jesus)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ALBERT VAN DEN NEST

Echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE DANEELS

geboren te Ophasselt op 28 november 1915 en godvruchtig overleden in de St-Franciscuskliniek te Oubraken op 27 februari 1970, gesterkt door de H. H. sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Allen zijn wij geroepen om eens voor eeuwig bij God gelukkig te zijn. Dit hemels geluk moeten wij hier op aarde met de hulp van de genade voorbereiden door te leven in de dienst van God.

Deze duurzame echtgenoot en vader leefde werkelijk in dienst van zijn Schepper, omdat hij geloofde in God en in de kristelijke deugden; omdat hij hoopte, ook in de droeve ziekte-dagen, op Gods goedheid en barmhartigheid; omdat hij de naastenliefde beoefende in de volle zin van het woord. Het leven was hem hier op aarde zo duurzaam, omdat hij bekommerd was met zijn echtgenote en kinderen, met alles wat leefde rondom hem. Maar toch was hij overtuigd dat onze woonst hier zeer wankelbaar is en dat de Heer een veiliger oord voorbereidt voor hen die naar Zijn woord luisteren.

Duurbare echtgenote, onze hoop op genezing en verder geluk is zeer groot geweest, doch...

Gods wil geschiede! Al uw goede zorgen hebben niet mogen baten; ik dank U daarom zeer oprecht en smEEK U om een laatste blijk van goede wil: «Laten wij voor elkaar bidden».

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft uw moeder eren en weest haar een steun door uw voortdurende genegenheid.

Familieleden en vrienden, vaartwel en gedenkt mij in uw vrome gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

†

Uw gebed was een hulp voor hem,
uw deelneming een troost voor ons,
daarom danken U oprecht:

de families Van Den Nest, Daneels,
Cobbaert en De Lange.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.