



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Emiel, Theofiel
VAN DEN NESTE

weduwnaar van
MEVROUW

Romanie OPDECAM

geboren te Herzele op 20 april 1898
en godvruchtig overleden te Herzele
op 18 september 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Houd in uw gebeden en gedachten de herinnering levendig aan een diepgelovig, rechtvaardig, moedig, toegewijd en wijs man, die in alles het beste heeft gegeven van wat zijn Schepper in hem had neergelegd.

Nu treedt gij in het helder licht
uit schaduw en gelijkenissen
maar wij zullen uw woorden missen
de vroomheid van uw aangezicht.

Uw zorgen jarenlang voor ons
uw bijzijn in de vele noden;
maar alles is niet weggevloten
uw bidden was geen ijl gegons.

Omdat gij eten bleef van 't Brood
des Levens zijt gij niet gestorven
onsterf'lijkheid hebt gij verworven
gij reikt de hand over de dood.

Wij danken de Heer voor wat gij waart
Wij blijven u in 't harte dragen
Gij leeft, voorbij uw aardse dagen
waar elk geheim is opgeklaard!
(naar G. Helderberg pr.)



Voor uw medeleven, voor uw vriendschap,
DANK.

De families VAN DEN NESTE, OPDECAM,
VAN DE SIJPE en BADISCO.

begraf. den tandt, herzele - druk. van boxstael