

Zalig die in de Heer sterven, want hun goede werken volgen hen.



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER

MEVROUW

Emilie VAN DEN NESTE

Echtgenote van wijlen de Heer

Victor DE VUYST

Ze werd geboren te Herzele op 6 augustus 1881, en overleed godvruchtig te Herzele op 14 december 1970, gesterkt door het Sakrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Hoe vlug ons leven hier op aarde voorbijgaat beseffen we pas echt, wanneer iemand uit onze familie of vriendenkring vanuit dit leven naar de eeuwigheid overgaat. Zo is het ook, dat wij niettegenstaande haar hoge ouderdom, moeten bekennen dat Emilie ons toch te onverwachts heeft verlaten.

Wij zijn de Heer van leven en dood dankbaar voor de vele schone gaven van goedheid en geloof die Hij aan onze dierbare had geschonken.

Als een echte goede moeder heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar kinderen. Een zwaar kruis werd op haar leven gelegd, toen ze haar geliefde dochter zo vroeg verloor.

In geloof heeft ze echter het zware lijden gedragen en in moederlijke liefde verder gewerkt voor haar kleinkinderen. Ook voor haar is nu het einde gekomen en de eeuwige rust. Wij vragen de Heer, dat Hij haar opneemt in zijn

liefde, en haar voor altijd verenigt met haar dierbare dochter Suzanne.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw liefde en genegenheid in vreugde en miserie. De dood komt ons allen eens halen, vergeet me niet in uw regelmatig gebed en vergeet het goddelijke gebod nooit: "Eert uw vader en moeder, opdat ge lang en gelukkig moogt leven op aarde."

"In dit geloof wil ik leven en sterven."



De families VAN DEN NESTE,

DE VUYST,

VAN DE SIJPE

en

VAN WAEYENBERGHE.

DANKEN U zeer oprecht voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Toren, Peperstraat, Herzele.