

Niets is zo zeker als de dood. Niets is zo onzeker als het uur en de omstandigheden.

†

Dierbaar aandenken aan
de heer

Michel Van Den Neste

echtgenoot van mevrouw
Jeanine De Decker

geboren te Sint Jans-Hemelveerdegem de
7 mei 1945 en tengevolge van een smartelijk
ongeval overleden te Overboelare de 28
juni 1981, bediend met het H. Oliesel „in
extremis”.

De families

Van Den Neste, De Decker,
De Clercq en De Smet
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

De namis zal gecelebreerd worden in de
St. Janskerk te Hemelveerdegem op zaterdag
25 juli om 19.30 uur.

Uitg. Miserez, Deftinge

Alhoewel sterven de natuurlijkste zaak van
de wereld is en de grote zekerheid, waar-
mee wij rekening moeten houden, toch blijft
het iets geheimzinnig en afschrikwekkend,
waarbij wij vol eerbied stil en stom staan.
Sterven is scheiden, sterven is binnengaan
in een rijk vol mysterie.

Het heengaan van deze man brengt een
weemoed over ons : de dood doet ons
nadenken en tot bezinning komen : heden
ik, morgen gij !

Zalig is de mens, die het uur van zijn dood
voor ogen heeft en zich alle dagen bereid
houdt om te sterven.

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij, die in
zijn leven tracht te zijn, hetgeen hij in zijn
dood begeert te zijn.

„ Treed niet in het gerecht met uw dienaar,
o Heer, want geen mens zal bij U recht-
vaardig bevonden worden, tenzij hem door
U vergiffenis geschonken wordt ”.

Heer, gij alleen zult oordelen over wat in
het binnenste van een mens omgaat en gij
zijt altijd geneigd U te ontfermen over ons
en ons te sparen ; wij vertrouwen U, deze
duurbare overledene toe aan Uw barmhar-
tigheid die geen grenzen kent.

Beminde echtgenote, kinderen, familieleden
en vrienden, geeft U in vertrouwen over
aan de goddelijke voorzienigheid .. dan
zult gij nog sterk en moedig zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
Wil rustig de vier Akten bidden.