

« In dit geloof, wil ik leven en sterven ».



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER

MEVROUW

SILVIE VAN DEN NESTE

echtgenote van wijlen de Heer

GUSTAAF STROBBE

Ze zag het levenslicht te Herzele op
12 december 1898, en keerde tot haar
Schepper terug te Zottegem op 23 juli 1972.
gesterkt door het Sakrament der stervenden.

De rechtvaardige sterft gerust; de dood is
slechts een overgang van het aardse naar
het hemelse, een verwisseling van het tegen-
woordige leven met lijden en zorgen, naar het
eeuwige, waar in God alleen vreugde en gel-
luk bestaan.

(H. Bernardus)

In deze gedachte leefde, werkte en stierf
Silvie. Een nuchtere kijk en een scherp inzicht
bezat ze om de wereldse gebeurtenissen en
de mensen te bekijken.

Ze stelde haar hoop op het eeuwige leven,
na de dood. Ze geloofde echt in God en in
de Verrezen Heer. Ze leefde in liefde voor
God en de evenmens. Ze wist dat wij allen
fouten en tekorten bezitten.

Om dit eenvoudige, rustige leven, danken
wij allen, die haar kenden, de almachtige
Vader. Moge zij nu reeds de hemelse vreug-
de beleven.

Dierbare broers en familieleden, nogal vrij
onverwacht ben ik uit uw midden en liefde

ontnomen door de dood. Ik dank U voor uw
aller genegenheid, liefde en hulp waar het
nodig was. Vergeet me niet in uw gebed en
wekelijkse eucharistieviering. Eens worden we
blijvend verenigd.



De families :

**VAN DEN NESTE,
STROBBE,
VAN DE SIJPE en
LERMINAUX**

**danken U voor de blijken van deelneming en
gebed in hun rouw.**

druk. van boxstaël, herzele