

Ten paradijze geleiden U de Engelen en dat zij U binnenleiden in het Hemels Jerusalem.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

HORTENCIA VAN DEN NEUCKER

weduwe van Mijnheer

Cyrille Clerebaut

geboren te Voorde de 6 juni 1889 en overleden te Geraardsbergen de 14 juli 1965, voorzien van de HH. Sacramenten.

De vreugde in ons hart is verdwenen, onze dierbare moeder is niet meer bij ons. En toch, moeder, is uw heengaan voor ons een zoete troost omdat wij zo lang uwe vele opbeuringen mochten genieten en vooral omdat wij de zekerheid hebben, dat gij nu in de hemel het loon van uw lang en verdienstelijk leven reeds ontvangen hebt.

De onverpoosde werkzaamheid van deze brave vrouw en haar diep geloof, zijn de bijzonderste eigenschappen van haar voorbeeldig leven. Tot haar laatste dag heeft zij uitgemunt in zachtmoedigheid en vertrouwen op God en heeft zij iedereen gesticht door haar goede voorbeelden.

Mijn beminde Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor alles wat gij gedaan hebt voor mij. Vaart wel, bedenkt de voorbeelden die ik u heb gegeven, gedenkt mij in uw gebeden en tot weersziens Hierboven. Mijn goede familieleden, mijn vrienden en kennissen, ik vraag u het laatste, gedenkt ook gij mij in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De familiën

**VAN DEN NEUCKER-DE CROO
en CLEREBAUT-VAN EESBEEK**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.