

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
al sterft mijn hart :

Gij zijt mijn rots, mijn God,
de toekomst, die mij wacht.

(Psalm 73.)



Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze Vader

DE HEER

Remi VANDEN NEUCKER

weduwnaar van

Mevrouw Julienne FAVERIAUX

Hij werd geboren te Viane op 30 juni
1923 en er plotseling naar zijn Schepper
teruggeroepen op 11 augustus 1984,
voorzien van de Ziekenzalving " in
extremis ".

Heer God,
nu vader er niet meer is
zoeken we naar de woorden
om in gebed
zijn dood te kunnen aanvaarden.
Vroeg is hij van ons heengegaan.
Schenk hem thans Uw liefde, die reikt
over de grenzen van de dood.
Dank u, vader, om al het mooie
dat gij in ons leven hebt gebracht :
uw voorbeeld van werkzaamheid
en plichtsvervulling, van diep geloof

en inzet voor uw overtuiging.
Mogen die voorbeelden nawerken
in onze herinnering en in onze daden !
Het geloof in de verrijzenis van Jezus
geeft ons de stille vreugde
dat gij nu reeds met moeder
verbonden zijt en dat we eens
allen samen zullen zijn
in Gods blijvende liefde.

De families VANDEN NEUCKER, FAVERIAUX,
DE LOOZE, en VANDEN BERGHE.

danken U voor de blijken van kristelijk mede-
leven, uw gebed en uw aanwezigheid.

Begravenisond. Collier-De Taeye - Moerbeke
Druk. Haelterman - Waarbeke