

Een moeder is de liefde die haar zelf vergeet,
de liefde die haar ten beste geeft, de liefde die
haar slachtoffert.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mevrouw

Ursula VAN DEN NEUCKER

weduwe van wijlen Mr. Jules Van Liefveringe
geboren te Overboelare den 18 October 1885, en
er godvruchtig overleden den 12 Juni 1947.
Voorzien van de H.H. Sakrament. der Stervenden.

De duurzame overledene was eene voorbeeldi-
ge moeder, een zorgvuldige huisvrouw. Ze was de
kloeke vrouw uit de H. Schriftuur, het geluk en de
troost van haar echtgenoot en hare kinderen.

De Heer heeft haar ons gegeven, de Heer heeft
haar ons ontnomen: het is geschied zooals het
den Heer behaagd heeft, dat zijn H. Naam geze-
gend zij.

Het aardsche leven van deze vrouw was met
veel bitterheden vervuld: doch zij zocht haar
sterkte in haar geloof. Zij zag haar huisgezin rond
haar afbrokkelen, maar ze bleef de sterkte en de
steun van al die gingen. Toen was hare taak vol-
bracht en heeft God haar lijden in vreugde ver-
anderd.

Duurbare kinderen, weent niet over mij: ik ben
een beter leven ingetreden. Maar leeft zoo dat wij
elkander in de eeuwigheid terugzien. Vergeet mij
niet en blijft voor uwe overledene huisgenooten
bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Pauwels, Geeraardsbergen.

De familiën :

VAN DEN NEUCKER
VAN LIEFFERINGE
DE PRIL
BEECKMAN

danken U van harte om uw welge-
meende rouwbetuiging.
