

" Kómt, gezegende van Mijn Vader,
ontvangt het Rijk dat voor u gereed is ".
(Mt. 25,34)

†

Dankbaar om haar leven,
bidden we nu voor de zielerust van
mevrouw

Alina Van Den Noortgate

weduwe van de heer

Albien Van Den Bossche

geboren te Steenhuize op 30 juli 1895
en godvruchtig overleden te Ophasselt op
18 juli 1980, gesterkt door het H. Oliesel
" in extremis ".

De families

Van Den Noortgate, Van Den Bossche,
Corrijn en De Vos

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

In al haar eenvoud was zij een voor-
treffelijke vrouw en een hoogstaande
moeder.

Wat een zorg heeft zij gedragen en wat
'n werk heeft zij verricht voor haar
huis - rusteloos was zij bezig, met
ledige handen zat zij nooit. En wanneer
het werk haar minder lag, nam zij haar
rozenkrans om te bidden.

En dan, haar grote en innige moeder-
liefde ! Want zij kende slechts één verlan-
gen : haar gezin gelukkig zien.

Inderdaad : ware grootheid gaat zo dik-
wijls aan het oog van de wereld voorbij.
Maar zij die met haar woonden, zullen
opstaan en haar prijzen en danken voor
alles wat zij deed.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, God heeft mij thans terug-
geroepen bij Hem en bij vader. Heb
dank voor al uw zorgen. Vaart wel en
handel zoals ik het u heb voorgeleefd.
Bidt ook voor mij dat wij samen eens
voor eeuwig gelukkig mogen zijn in Gods
Eeuwige Liefde.