

Geloofd zij Jezus Kristus.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Henri VAN DEN NOORTGATE

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Celina D'HAeyer,

geboren te Burst op 2 november 1897 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 9 mei 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918

Vereerd met het Arbeidsereteken 1ste klas.

Het levenslot van een mens is op deze
wereld veelal kommer en zorg voor een aards
bestaan om tenslotte op een gegeven ogen-
blik het tijdelijke met het eeuwige te ver-
wisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit
die aardse strijd wanneer hij met het oog
op de eeuwigheid zijn aardse taak vervult.

Lange jaren heeft hij met zijn echtgenote
wel en wee gedeeld; toen deze hem was
ontvallen en hij het dierbaarste op aarde
was verloren, had hij maar één betrachting:
met haar het eeuwig geluk delen.

Bij de aardse dood van deze man staat
God nu klaar om hem met zijn genadevolle
handen te ontvangen.

Beste vrienden, door een goed gebed voor
mekaar blijven we allen verenigd in God.
Ik reken op uw gebeden en dank u ervoor.

Hij ruste in vrede.

De families VAN DEN NOORTGATE,
D'HAeyer, DE BACKER, DE PESSEMIER,

danken U voor uw blijken van medeleven
in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel