

Het mooiste woord in  
's mensenmond is "moeder".  
De liefste, de mooiste,  
de onvergeetbare ...  
ons Mâ.

~~~~

BLIJVENDE HERINNERING AAN



MEVROUW  
Victorina - Maria  
VAN DEN NOORTGATE

echtgenote van Mijnheer Hilaire DE TURCK

geboren te Voorde op  
24 september 1903 en godvruchtig,  
thuis, in familiekring overleden te  
Ophasselt op 15 maart 1995, gesterkt  
door het H. Sakrament der Zieken.

~~~~

De families  
VAN DEN NOORTGATE, DE TURCK,  
CHABERT en MACHTELINCKX,

danken U voor uw aanwezigheid  
en blijken van innige deelneming.

God is voor mij de allernabijste Gij tegen  
wie ik Vader kan zeggen, voor wie ik mijn  
hart mag uitstorten en in mijn diepste  
wezen mag weten dat ik door een  
hogere macht word gedragen en geleid,  
die mij in staat stelt lief te hebben en die  
mij bereid maakt tot het geloof. Het is de  
ongelofelijke geborgenheid van God, die  
volkomen onlogische, maar rotsvaste  
zekerheid dat ik innerlijk niet alleen, maar  
met een ander samen ben, die alle  
ellende van het menselijk bestaan  
dragelijk maakt, mij die laat doorstaan en  
te boven komen en die mijn hart met  
onzegbare dankbaarheid vervult.

Pinchas Lapide.

~~~~

*Lieve Pa en kinderen,*

*Als je voelt dat je lichaam niet meer van  
harte meedoet is het niet zo moeilijk om je  
er bij neer te leggen als de Heer je roept.  
Voor jullie allemaal en zeker, voor U Papa,  
zal het misschien onbegrijpelijk zijn.  
Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik  
door uw onophoudelijke liefdevolle  
zorgen zolang in ons huis ben mogen  
blijven en in mijn eigen vertrouwde  
omgeving heb mogen afscheid nemen.*

*Tot weerziens !*

---

Begr. V.d. Driessche, Geraardsbergen, tel. (054) 41 28 50.  
Druk. Langendries Chris, Bever - tel. : (054) 58 72 04.