

Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader,
naar Mijn God en uw God. (Joh. 20)

+

Laat in uw gebed een blijvende plaats voor

Mevrouw

Cordula, Melania Van den Steen

echtgenote van de Heer ALBERT GOOSSENS

geboren te Overmere op 30 april 1910 en godvruchtig
overleden te Gent op 29 november 1977

Gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Lid v/d bond der kristelijke gepensioneerden
A.V. en ijveraarster van Broeder Isidoor.

Doorheen onze droefheid zeggen we vandaag ook
oprecht dank aan God om onze goede moeder.

Reeds een hele tijd voelde ze haar levenskracht
ondermijnd door de ziekte. Haar altijd-bezige handen
vielen langzaam maar zeker stil voor de zorgen thuis.
Het deed haar pijn stilaan alles uit de handen te moet
ten geven. Maar ze had haar taak volbracht in deze
in deze wereld, ten einde toe. Wou God haar daarom
nu al bij Zich voor het eeuwig geluk? We weten het
niet. We hadden haar graag nog lang in ons midden,
omdat ze zo'n minzame moeder was, echt een mens
om van te houden.

De grote kracht voor haar totale zelfgave putte
ze uit haar geloof, gevoed door dagelijks gebed.
«Onze Vader... Wees gegroet...» waren haar laatste
woorden.

Met grote eerbied denken we terug aan haar lief-
de voor ons, haar echtgenoot en kinderen, en hoe ze

met groot geduld, liefdevol maar ook streng soms. de
zorg en de opvoeding van haar kleinkinderen ter harte
nam. Het was haar geluk hén gelukkig te zien. Ze
mocht menig mooie dag beleven door ze hun genegen-
heid en spontaneïteit. Ze mocht ook zien hoe ze
rustig en degelijk zich voorbereidden om hun weg
door het leven te gaan.

Vader, we hebben onze plicht samen trouw vol-
bracht. Dank voor alles wat ge voor mij zijt geweest.
Troost u met de zekerheid: God brengt ons eens
weer bijeen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, het is hard me
nu al te moeten verliezen, maar ik kan gerust de eeu-
wigheid ingaan. Ik weet dat het voorbeeld van moe-
der niet vergeefs is geweest. Blijft vader omringen
met genegenheid en liefde.

Buren, vrienden en kennissen, dank voor uw
meeleven tijdens mijn ziekte en voor uw daadwerke-
lijke hulp. Moge God u erom lonen.

Maria, onze hemelmoeder, spreek ten beste voor
onze overleden moeder.

Soms besteld

De families VAN DEN STEEN, GOOSSENS,
DE RYCKE, DE TAEY, VAN DAMME.

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck