

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Frans VAN DEN STEEN

echtgenoot van Mevrouw

Maria Delfine DE MEERLEER

geboren te Vlekkem, de 28 mei 1898 en zacht in de
Heer ontslapen te Erpe, de 18 mei 1958, gesterkt
door de HH. Sakramenten

Lid van de H. Hartbond

God gaf ons een goed echtgenoot, een beste vader, een vroom en voorbeeldig medeburger. Hij was een diep gelovig man, bekommerd met de opvoeding en het geluk van zijn kinderen, zichzelf vergetend om anderen goed te doen, gelukkig in de vreugde van de zijnen.

Hij heeft de pijnen van zijn ziekte met mannenmoed gedragen. Gesteund door het voorbeeld van onze Zaligmaker, heeft hij geleden zonder klagen. Volkomen onderworpen aan Gods Wil, verdroeg hij zijn ziekte met een engelachtig geduld. Zoals zijn leven was is ook zijn dood geweest : eenvoudig, kalm en godvruchtig.

Bemide echtgenote, ik had niet gedacht u zo vroeg te moeten verlaten. Ik zie uw tranen en uw diepe smart, maar zie naar omhoog en zeg met gelatenheid : Heer, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Bij Hem zult gij sterkte vinden in de harde beproeving. Heb dank voor uw zorgen tijdens mijn ziekte. Bid voor mij en tot weerziens bij God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik bewaar de zoete herinnering van uw verkleefdheid. Weest de troost en de steun van moeder. Laat mij thans voort leven in uw liefdevolle harten en in uw gebeden.

Vaart wel, dierbare familie en allen die mij genegen waart, tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Mevrouw Frans Van den Steen-De Meerleer;
Mijnheer en Mevrouw René Coppens-Van den Steen en kinderen Roger,
Willy en Johnny;
Mijnheer en Mevrouw Kamiel Van den Steen-De Rick en kind Godelieve;
Mijnheer Etienne Van den Steen;
De families Van den Steen, De Meerleer, Bael en Van Gijsegheem,
danken U van harte voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarren, Erpe