

« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven »...



VROOM AANDENKEN

aan

MATHILDE VAN DEN STEEN

weduwe van

FRANS VAN WESEMAEL

geboren te Oordegem op 27 mei 1893 en godvruchtig overleden op 27 november 1984, in de Kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Christelijke Bond van Gepensioneerden

Wat een moeder doet voor haar kinderen, dat weet moeder alleen, maar wat ze is en blijft, dat weten alleen de kinderen als moeder weg is naar de hemel.

Moeder als een kostbare relikwie zullen wij in ons hart bewaren, de herinnering aan de eenvoud, de ongerepte levenswandel en de grootmoedige liefde waarmee gij het beste van Uzelf hebt gegeven.

Thans is uw taak hier beneden af, maar uw kinderen en kleinkinderen rekenen nu op de voorspraak die gij nu geniet bij de Heer, opdat zij allen plichtsgetrouw hun taak naar uw voorbeeld, tot een goed einde mogen brengen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ontvang met nederige onderwerping het kruis dat U overkomt. Tot op hoge leeftijd mocht ik onder U zijn : mijn tijd om te gaan is nu gekomen, wellicht wat onverwacht, maar steeds was ik gereed. Uw geloof weze nu uw sterkte, want voor mij betekent de dood slechts een overgang naar een beter, een eeuwig leven waar ik U allen eens verwacht.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, lange jaren hadden wij het geluk samen te zijn, we waren zo gelukkig ! Heb dank voor uw vele, liefdevolle zorgen en de warme liefde waarmee gij mij steeds hebt omringd. Samen met vader die reeds lang is voorgegaan zal ik voor U allen ten beste spreken bij de Heer.

Maria, Moeder van de Heer en ons aller Moeder, op U stel ik mijn vertrouwen. Wees voor ons allen de « Deur des Hemels ».

De families VAN DEN STEEN, VAN WESEMAEL,
JANSSENS en VAN MELKEBEKE

danken U van harte voor de troostende
blijken van medeleven.