

Zalig zij die in de Heer sterven. Hun daden volgen hen !



Dankbare herinnering aan de Heer

## Michel VAN DEN STEEN

Echtgenoot van

Mevrouw Yvonne Baeyens.

Geboren te Moorsel op 7 juni 1930 en overleden te Gent op 2 juni 1985.

De kerk sterkte hem met de H.H. Sakramenten.

Voorzitter N.C.M.V. afdeling Zottegem.

Iedereen is ervan onder de indruk; deze levenslustige joviale en moedige middenstander, welke zo plots uit ons midden is weggenomen. De man vol idealen en dromen, rijk aan plannen, anderen steeds bezielend en aansporend op enkele dagen weggerukt uit gezin, vriendenkring en de dagelijkse activiteit van een gonzend verkoopcentrum in voorbereiding van de handelsbeurs. Amper enkele weken na het afsterven van zijn bejaarde moeder, werd deze ondernemende Vader met ziekte geslagen en té vroeg aan de liefde van zijn gezin ontruikt. Laatst had hij de zorg voor de afdeling van het N.C.M.V. bijgenomen en de verantwoordelijkheid voor de handelsbeurs, want bekommerd voor zijn gezin, bezat hij voldoende solidariteit om de belangen van alle zelfstandigen te verdedigen. Het was een kristen uit één stuk,

die wist dat het Evangelie als Blijde Tijding, best met het leven onderschreven wordt. Vol zorg voor de toekomst van zijn kinderen, heeft hij moedig deze beproeving van het lijden aanvaard en bij de Moeder van Smarten hulp en steun gevonden.

Liefste Echtgenote, beste Kinderen, hebt dank voor de steun en genegenheid mij altijd en vooral tijdens deze ziekte geschonken. Graag was ik U verder nabij gebleven. Morren wij niet tegen de Heer. Nooit vergeet ik U, vanuit het ander leven zal ik U blijven volgen en steunen door mijn gebed. Blijven wij in liefde en gedachten verbonden en blijft sterk in de hoop op een glorievol terugzien.

Beste Vrienden, vaart wel, nooit vergeet ik Uw vriendschap en trouw, bidt voor mijne ziel.  
Mijn Jezus barmhartigheid !



Yvonne Baeyens,

zijn echtgenote.

Noëlla Van den Steen,

Hendrik en Ann Haustraete-Van den Steen,  
zijn kinderen.

De families Van den Steen, Baeyens, De Gendt,  
Droessaert, Grysolle,

**danken voor de gebeden  
en deelneming in de rouw.**