

God heeft dit toegelaten. Laten wij zwijgen en bidden.



Gedenk in uw offers en gebeden
de ziel van zaliger

DE HEER

Frans VAN DEN PERRE

Lid van de Broederschap van O. L. Vrouw ter Nood
en andere godvruchtige genootschappen,
geboren te Merchtem op 2 mei 1902, en
aldaar godvruchtig overleden op 4 september 1966,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Bij de dood van uw gelovigen, o Heer, wordt hun
leven veranderd, maar niet weggenomen, de woonst
van hun aards verblijf wordt vernietigd, maar een
eeuwige woonst wordt hun voorbereid in de hemel.

(Pref. der overledenen)

Te vroeg nog, naar menselijke berekening, ontruikt
de dood deze dierbare overledene uit 't midden van
zijn broer en zusters. Ze waren allen samen toch zo
gelukkig, nu krijgt dat geluk een harde slag. Maar
nederig willen wij het hoofd buigen en met volle
overgave bidden „Heer, Uw Wil geschiede” Zo
wordt dan ons offer aangenaam aan God.

Deze overledene was 'n goed mens. Hij was vroom
en godsdienstig, eenvoudig, gedienschtig en werkzaam,
hij was bekommerd om het welzijn en de belangen
van de familie en al zijn beste krachten heeft hij
daaraan besteed tot een verraderlijke ziekte hem
neerverelde. Hij gaat nu heen omdat voor hem de tijd
gekomen is om het verdiende loon te gaan ontvan-
gen bij zijn Heer en Vader.

Dierbare Broer en Zusters, wij waren samen heel
gelukkig en gaarne ware ik nog bij u gebleven. De
Heer beproeft wie Hij liefheeft. Hij roept mij tot
Zich, ik ga maar ik blijf u helpen en steunen. Uw
goedheid en uw liefde hebben mij de overgang van
dit leven naar het eeuwige minder zwaar gemaakt.
Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Schenkt mij nu nog de steun van uw gebed.

Goede Bloedverwanten en vrienden, bewaart mijn
aandenken in uw hart en helpt mij door uw gebeden
en offers, vooral gij mijn Eerw. kozijn, wees mij in-
dachtig aan het altaar van de Heer.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons !

Mejuffer Celina Van Den Perre,
De Heer Lodewijk Van Den Perre,
Mejuffer Anna Van Den Perre,
Mejuffer Eugenia Van Den Perre,
De families VAN DEN PERRE
en de families OKENS.

danken U voor uw vrome gebeden en
uw blijken van kristelijke deelneming.

Drukkerij Sacré, Merchtem.