

Christus is verrezen. Alleluia !



GELOVIG AANDENKEN AAN

MEVROUW

Flora Van den Plas

**Weduwe van de Heer
Aimé Brackenier.**

Geboren te Oosterzele op 1 januari 1921 en godvruchtig overleden in het Akademisch ziekenhuis te Gent op 29 maart 1986, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

In Gods liefde aanbevolen en ten grave gedragen te Oosterzele op 3 april 1986.

Lid van vele gelovige genootschappen.

De families Van den Plas, Brackenier,
De Corte en De Meyer

**danken U van harte voor de blijken
van deelneming en Uw gebed.**

Is uw wens in vervulling gegaan, Flora? Te mogen sterven tussen Goede Vrijdag en Pasen: de dagen waarin de Heer u en ons voorgaat in de kruisen van het leven en in de overwinning op alle kwaad, de dood inbegrepen.

In Hem, uw Heer en God, hebt gij werkelijk geloofd. Tot Hem hebt gij trouw en oprecht gebeden, Zijn gebod van liefde hebt gij in uw leven willen volgen als het veilige licht op uw levensweg.

Mensen hebt gij zonder veel misbaar plezier gedaan waar het u mogelijk was. Geburen konden op u rekenen als het er op aan kwam de moeilijke dagen in het leven te verwerken: God zelf zal u daarvoor gelukwensen: "Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht..."

Flora, wees nu gelukkig in de ontmoeting met uw Heer en Meester.

Beste zuster en familie, burens en vrienden, ook u zijt bedankt om uw vriendschap en zorg voor mij, vooral dan de laatste weken van mijn leven. Al wist ik het zelf niet meer, God looft u zalig om uw goede werken aan mij.

Heilige Antonius, grote vriend van God en van de mensen, bid voor ons. Amen.

Druk. De As, Oosterzele, tel. (091) 62 70 01
Begraaf. Wanzele, Oosterzele, tel. 62 56 47