

« Zij die zaaien met tranen,
zij zullen oogsten met jubel ».

Psalm 126.

+

Vrome gedachtenis van

ZUSTER LUDOVICA

(Mejuffrouw Philomena Van den Wijngaert)

van de zusters van Sint Franciscus
van Opbrakel

Zij werd geboren te Putte
op 3 januari 1903.

Zij wijdde zich aan de Heer toe
door haar kloostergeloften
op 7 april 1931

en ging na een langdurige ziekte
naar het huis van de Vader
op 10 september 1982
herhaaldelijk gesterkt door de ziekenzalving.

Dat zij ruste in Vrede !

Terwijl zij met haar medezusters de gebeden
der stervenden bad is onze geliefde zuster
Ludovica het Ontoegankelijk Licht zachtjes
binnengetreden.

Heer onze God,
wij bieden U het offer aan van het verdien-
stelijk leven van onze dierbare medezuster
Ludovica.

We weten dat haar vijftigjarig kloosterleven
U welgevallig is geweest.

Herinner U hoe zij dertig jaar lang haar
beste krachten heeft gewijd aan de bejaarden
van Wannegem en Kruishoutem.

Reken haar ten goede het kruis van twintig
jaar wankelende gezondheid dat zij te Michelbeke
zo moedig heeft gedragen. Moge zij die in
haar leven onder ons zo dankbaar is geweest
voor de geringste attentie, thans onverdeeld
en zonder kommer Uw vrede voor altijd
genieten. Amen.

De oversten en zusters
van Sint Franciscus,
de families Van den Wijngaert en
Aertgeerts,
danken U voor uw gebed en medeleven.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel