

" Ik verwacht de opstanding van de doden,  
en het leven van het komend Rijk ".



Wil in uw gebeden gedenken  
de heer

## **Achille VANDEPARRE**

weduwnaar van  
**Alida Vanderschueren**

geboren te Everbeek op 2 mei 1903 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te  
Zarlarlinge op 30 juli 1980, gesterkt door  
het H. Sakrament der Zieken.

---

De families Vandeparre, Vanderschueren,  
Vandermeeren, Wayenberg,

danken U oprecht voor de blijken van  
genegenheid en deelneming in hun rouw  
en voor uw vroom gebed.

---

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare

Niet onvoorbereid is deze brave man van  
ons heengegaan.

Wie immers goed tracht te leven, sterft  
ook goed. Steeds is zijn oprechte betrach-  
ting geweest als een rechtschapen mens  
door het leven te gaan, in liefdevolle  
gehoorzaamheid aan de Wil van God, in  
dienstbaarheid jegens de naaste.

Hij was 'n stille man, die zich best thuis  
gevoelde in de stilte van zijn gezin. Daar  
is zijn leven in grote trekken hetzelfde  
geweest als dat van zovele mensen die in  
verborgenheid, met dapperheid en trouw  
hun grote stille taak hebben volbracht en  
met gewettigd vertrouwen dat werkstuk  
aan God kunnen aanbieden.

" Zalig zij die in de Heer sterven. Zij  
zullen uitrusten van hun zorgen; hun  
goede werken volgen hen ".

Beste kinderen en kleinkinderen, omdat  
onze verstandhouding zo degelijk was, zal  
mijn heengaan U des te zwaarder vallen.  
Ik dank U om alles wat ge zo kinderlijk  
voor mij hebt gedaan in goede en ook in  
kwade dagen. Met moeder in de Hemel  
blijf ik voor U ten beste spreken. Vergeet  
mij niet in uwe gebeden.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt  
mij ook een vurig gebed.