

Het is geschied zooals het den Heer behaagde . zijn
Naam zij gezegend .



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Judith Vandeparre

weduwe van Mijnheer

POLYDORE HAILLEZ

geboren te Everbeek, den 24 November 1879 en er
godvruchtig overleden den 9 Januari 1946.

Ontvangen hebbende het H. Oliesel.

— ♦ —
Dag en nacht kwelden mij pijnen die nooit sliepen
Vergeten wij niet dat « de kwellingen en het lijden waar-
mede ons leven vervuld is, als zooveel trappen zijn om
naar den hemel te klimmen en middelen om in de genade
toe te nemen » (H. Frnac. Sales)

Zalig de mensch die de beproeving verduuldig verdraagt;
hij zal de kroon des levens ontvangen, welke God be-
loofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Bemide kinderen en kleinkinderen. mijn uur is gekomen ;
God roept mij en ik moet u verlaten. Ik dank u voor uw
genegenheid en zorgen. Gedenkt u mijner in uw gebeden
en tot wederziens in den Hemel.

Jezus. Maria. Jozef. 7 jar. en 7 q. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

.....
Druk. A. Depessemier - Everbeek

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, groot-moeder, tante, groot-tante en bloed-
verwante,

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën HAILLEZ, VANDEPARRE,
VANBREUSEGEM en HOEBEKE,