

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Thérèse VANDEPARRE

Weduwe van Mijnheer

Joseph JACOB,

geboren te Everbeek, de 31 maart 1875, en er overleden de 1 mei 1961, versterkt door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Eenvoudig, goed en diep kristelijk was de duurzame Overledene een voorbeeldige huismoeder. Geboren in een door godsdienstige familie toonde zij zich altijd erkentelijk jegens haar Ouders, bestuurde in vroomheid haar huisgezin dit getuigen haar werken voor haar !
(H. Aug. Bel. IX, 69)

De Heer verleende Haar een hoge ouderdom, verzacht door de tedere zorgen en genegenheid van haar kinderen en kleinkinderen. En - slaande gelijkennis met het vroom afsterven van haar moeder - zij gaf heel zacht haar schone ziel aan haar schepper terug, omringd door haar biddende kinderen, in het bijzijn van de Priester.

Geboren in de St.-Jozefsmaand riep de Heer M.-Thérèse terug in de Mariamaand om deel te maken van zijn grote Heilige Familie in het waar vaderhuis ! Volgen we trouw haar vroomheid en kristelijke deugdzaamheid na om ook eens het heerlijk loon der rechtvaardigen te ontvangen !

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, duurzame Bloedverwanten en kennissen, ik dank U voor uw liefde en dienstbewijs ! Weent niet, maar houdt de gedachtenis van uw Ouders in eer door een vrome levenswandel en kristen apostolaat ! God zegene en beware U allen ! Vaartwel in afwachting van het blijde weerzien bij de Heer !

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome ! (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht !
(300 d. afl.)

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor mij !



De families

VANDEPARRE,
JACOBS,
MAES,
COSYNS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

A. Opdecam, koster, Everbeek