

Sterven is te ruste gaan,  
moe van aardse taken,  
om in eeuwigheid voortaan,  
bij de Heer 't ontwaken.



Vroom aandenken aan de

Heer

**Achiel, Désiré  
VAN DE PERRE**

echtgenoot van

**Mevrouw Georgette VAN DE WATTIJNE.**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 28 juli  
1914 en schiekelijk overleden te Brakel op  
9 april 1984, gesterkt door de gebeden uit  
zieken- en stervendenliturgie.

---

Er zijn mensen die stil en onopvallend door  
het leven gaan. Zo deed ook de dierbare  
overledene. Hij aanvaardde zijn taak als een  
roeping en trachtte steeds trouw zijn op-  
dracht en werk te vervullen, ook al betrof  
het de zware arbeid in de mijnen.

Andermaal werd door dit onverwacht heengaan  
bewaardheid dat we noch het uur noch het  
hoe van ons afsterven kennen. Op dit ge-  
bied is er voor geen enkel mens inspraak  
noch medezeggenschap. Dit meesterschap van  
God aanvaardden en leven naar 's Heren wet-  
geving is de veiligste weg door het leven  
naar de eeuwigheid toe.

In ons hart, dat vervuld is van droefheid  
maar ook van dankbaarheid om het vele  
goed dat we van Achiel mochten ontvangen  
bidden we voor hem om toegang tot het  
eeuwig geluk. De goede herinneringen aan  
hem doen ons uitzien naar de eeuwigdurende  
hereniging die ons allen te wachten staat.

H. Jozef, patroon van onze Toepkapel wil  
voor hem en voor ons allen ten beste spreken.

De families  
VAN DE PERRE, VAN DE WATTIJNE,  
HOEBEKE, VAN DEN HOUTTE,

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel