

Geloofd zij Jezus Christus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Albert VAN DE PERRE

echtgenoot van mevrouw
Gabriëlle MORNIE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 13 augustus 1916 en godvruchtig overleden
op 17 september 1980 in de St.-Franciscus-
kliniek te Oprakel, gezalfd met het
H. Sakrament der zieken.
Gepensioneerd mijnwerker
Oudstrijder 1940-1945

In het evangelie van Mattheus lezen we deze
woorden van Jezus tot zijn leerlingen :

« Wees waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijp dit wel : als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.

Wees ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ».

Jezus wilde zo aan zijn leerlingen duidelijk maken dat zij steeds bereid moeten zijn om rekenschap te geven over hun leven.

Wij zijn hier samen om te bidden voor Albert:
« Heer onze God, Gij zijt vergevingsgezind en wil dat alle mensen zalig worden ; wij doen een beroep op uw goedertierenheid en vragen dat Gij hem die uit deze wereld is heengegaan, laat delen in de eeuwige zaligheid, op voorspraak van de heilige Maria en van al uw heiligen ».

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, uw liefde heeft zich getoond in uw zorg en toewijding voor mij. Ik dank u daarvoor van harte. En laat ook uw dankbaarheid zich uitdrukken in uw familiegebed en in uw wekelijkse zondagsmis.

O.-L.-Vrouw, troost in nood, spreek voor hem ten beste.

De families :

VAN DE PERRE, HOEBEKE, MORNIE en
DE LOOR,
**danken U van harte voor de blijken van
deelneming in hun rouw.**

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.