

O kruis, mijn enige hoop,



BID VOOR DE ZIEL VAN
D E H E E R

Michel-Joseph Van de Perre

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DE CASTEELE

geboren te Elene de 13 juni 1907 en godvruchtig overleden te Zottegem de 1 januari 1968, gesterkt door de H.H. Sacramenten der sterfenden en de Pauselijke Zegen.

Op nieuwjaarsmorgen is vader stillekes overleden, zijn lijdensweg was ten einde. Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij heel zijn leven gewijd aan zijn gezin, daar heeft hij voor gewerkt zolang hij kon. Nu hij droomde straks wat rust te mogen kennen na lange jaren zware arbeid, kwam de pijnlijke ziekte dat geluk ondermijnen. In totale overgave aan zijn kruis, heeft hij zijn ziekte gedragen als een echte gelovige, een echte christen.

Dierbare kinderen, gij weet wat moeder voor mij deed, hoe ze mij tot het uiterste liefhad en heeft verzorgd. Onthoud heel uw

leven wat vader en moeder voor mekaar hebben betekend. Het kan U ook wellicht helpen in uw verdere leven wanneer tegenslag en lijden het menselijk geluk komen bedreigen.

Dierbare echtgenote, dank voor uw liefde, ween maar niet.

Liefste kinderen en kleinkinderen, God zegene U en beware U allen ! Weest een troost voor moeder.

Beste vrienden en kennissen, dank U en bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !



Mevrouw Michel-Joseph Van de Perre, geboren Germaine Van De Castele, kinderen en kleinkinderen,

De families Van de Perre, Janssens, Van De Castele, Cantaert,
danken U allen voor Uw vriendelijke aanwezigheid, Uw gebed en vooral om Uw troost op deze moeilijke ogenblikken in ons leven.

Dr. De Beiaard