

Geloofd zij Jezus Christus, Amen.

†

In vroom gebed gedenken wij de ziel van

ALBERT VANDEPLADUTSE

echtgenoot van

LAURE CLAUS

geboren te Ronse op 4 juni 1915,
is er godvruchtig overleden op 30 juni 1979,
geresterkt door de Sakramenten der Zieken.

« Brengen wij dank aan de Heer, onze God »

OM ALBERT :

Echtgenoot : hij heeft zich gegeven aan zijn vrouw « ik wil uw man zijn »... Hij is trouw gebleven in volledige gave en toewijding in een steeds groeiende liefde. « Samen hebben zij van hun huis een thuis gemaakt waar het goed was te wonen... op de rotsgrond gebouwd ».

Vader : vreugde en fierheid om zijn kinderen, met zorgzame waakzaamheid het voorbeeld gevend, genietend van hun liefde en geluk. God gaf hem nog de genade de geboorte van het tweede kindje van zijn zoon te mogen vernemen. Hij heeft die komst met een gelukkige lach begroet, zoals hij van het blij gevoel van de andere kleinkinderen genieten kon.

Broeder : afhankelijk aan al de zijnen, zusters, broeders en al de anderen : gastvrij, waren allen met genegen hartelijkheid welkom.

Mens : rustig vreedzaam was zijn omgaan met de medemens, met nauwgezette stiptheid zijn taak vervullend ; dienstbaar zijn maakte hem gelukkig, zichzelf op de achtergrond houdend.

Kristen : zó geleerd, zó geleefd : zijn Heer en God met mannelijke vroomheid en trouwe oprechtheid dienend.

Leven en sterven : God dienend danken om al het schone en goede in dit leven hem geschonken, om de moed en geduld in tegenslagen en leed, zó was ook zijn sterven. Bewust dat hij geroepen werd door de Heer, bleef hij rustig, zonder doodstrijd, in de zekerheid van het geloof, de vastheid van de hoop, de getrouwheid van de liefde. « Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U sterven » heeft hij zó stichtend beaamd.

« U, God loven wij ... op U, o Heer, heb ik gehoopt; niet beschaamd zal ik worden in eeuwigheid ».

(Te Deum)

Wij, zijn geliefden allen kunnen nu betrouwvol en dankbaar bidden « laat hem geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige glorie ». (Te Deum).

**Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie**

danken u voor uw gebed en uw medeleven.

Begrafenissen DEVOS - Ronse