
*Uit een beker vol tranen
drinken wij de rijkdom der herinnering.*



Blijvend aandenken aan

D E H E E R

ALBERT VAN DE PONSEELE

*weduwnaar van Mevrouw
ELVIRE NEIRINCKX,*

geboren te Overboelare op 16 januari
1909 en overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuis van Geraardsbergen op 21 sep-
tember 1986, gezalfd met de H.H. Sakra-
menten.

Begr. Van den Driessche, ☎ (054) 41 28 50

Een brave man was hij,
oprecht en in geen doeken
en lag zijn hert,
maar op zijn blote hand te zoeken,
en op zijn tonge,
die de rechte waarheid sprak,
't zij wie zijn ruwe deugd
ooit mee- of tegenstak.

(Guido Gezelle 1883)

De families

*VAN DE PONSEELE, NEIRINCKX,
VAN DE SPIEGLE en LANCKE*

*danken U voor de blijken van kristelijk
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-
wezigheid.*

Dr. De Nayer, Moerbeke, ☎ (054) 41 28 66