

Die hier wel leven, zullen in eeuwigheid niet
verloren gaan. (Nav. Chr.)



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

Johannes Van de Ponseele

Weduwnaar van Alfonsine METENS.

Geboren te Overboelare de 4 April 1866 en
overleden te Zarlardingde de 26 September 1954.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van de H. Barbara.

Hij stierf in een gezegende ouder-
dom, uitgeput van krachten. Hoe schoon
is het voor bejaarde mensen, wel te
oordelen en goede raad te kunnen ge-
ven, zo in woorden als in werken; hun
leven is een boek van wijsheid.

(Eccl. XXV, 5)

Immers als trouwe dienaar bleef hij
de dienst van God voorbeeldig aange-
kleefd, leerde zijn kinderen de Heer
vrezén, de zonden vluchten, de wet
Gods beminnen en er naar leven.

(H. Canisius)

Beminde kinderen, kleinkinderen en
familie, hebt dank voor uw genegen-
heid en goede zorgen waarmede gij
mij omringdet gedurende mijn lange
beproevingen. God moge het U ver-
goeden, u en allen die mij hielpen.

Van uit de Hemel blijf ik over U waken
en voor U bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families VAN DE PONSEELE en
METENS,

danken U om uw kristelijke deel-
neming en gebeden.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.