

Blijvend aandenken

aan

DE HEER

Jules VAN DE PONSEELE

echtgenoot van mevrouw
Simone DE CLERCQ

geboren te Overboelare
op 9 augustus 1914 en thuis
in familiekring overleden
op 29 april 1997.

*Thuis ... die jou hele leven was,
waar je zo graag vertoefde,
waar we wel eens woorden hadden,
waar we feest vierden,
waar al je kleinkinderen grootgebracht
werden,
Thuis ... ben je zachtjes uit ons midden
heengegaan.*

*Wij weten nu natuurlijk dat we niet gewoon
maar een van de gelukkigen waren.
Wij waren, wij zijn bijzonder gezegend.*

*Bedankt Jules, pa, parrain ...
voor die goede thuis.*

Dank u wel, mensen, voor uw medeleven.