

Geloofd zij Jezus-Christus- Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Jules Van de Ponsele

echtgenoot van Mevrouw

Alfonsine David

geboren te Overboelare de 29 december 1892 en er
schielijk overleden de 12 augustus 1959.
Gezalfd met de h. Olie.

Bij elk overlijden krijgen wij levenden een les van de korthed en de onzekerheid van het aardse leven. Laat ons die heilzame les begrijpen. De mens komt heden te voorschijn, zegt de h. man Job, en morgen is hij niet meer. Deze duurzame overledene is ook op het onverwachts uit dit leven weggerukt, wij bidden God dat Hij hem moge opnemen in de eeuwige zaligheid. Dit is toch immers het doel van de mens op aarde : in dit kortstondige leven door getrouwe plichtsvervulling zich een gelukkige eeuwigheid veroveren.

Beminde echtgenote, wij hadden berekend nog lange jaren samen te mogen blijven om elkander gelukkig te maken. Onze menselijke plannen werden echter verijdeld door het onbarmhartig ingrijpen van de dood; onderwerpt u edelmoedig aan deze beproeving en zoekt uw steun bij O. L. H. die niemand verlaat.

Moge, smeken wij, o Heer, het smeekgebed tot Uw barmhartigheid aan de ziel van uw dienaar Jules voordelig wezen: zodat zij het eeuwige gezelschap van Hem in wien zij geloofd en gehoopt heeft door uwe erbarming deelachtig worden.

Vaartwel, beminde echtgenote, zusters en familie, blijven we elkander gedenken in onze gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.)



De familiën

VAN DE PONSELEE,
DAVID,
VAN DER MIJNSBRUGGE,
DE BLOCK,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare