

"Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in mij gelooft, zal leven."

+

BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Maria Van De Ponseele

echtgenote van de heer

Gustaaf De Poorter

geboren te Overboelare de 20 mei 1887 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen de 4 mei 1968, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van godvruchtige genootschappen.

Heer, op deze dag kunnen wij U danken
om de grote genade van een goede moeder
gekregen te hebben. Tevens moeten wij U
danken om het voorrecht dat wij haar lang
hebben mogen behouden.

Zo wij nu treuren om haar heengaan; toch
is het geen pijn zonder hoop; want boven het
pijnlijke aanvoelen van haar afsterven, bewa-
ren wij de rijke herinnering aan alles wat wij
zowel haar man als de kinderen, aan kristelijk
geloof en schoon menselijkheid van haar heb-

ben meegekregen. De genegenheid die wij
voor ons moeder voelen willen wij dankbaar
bewaren door haar voorbeeld van kristelijk en
deugdzaam leven na te volgen.

Hoopvol bidden wij tot de Heer dat Hij
haar moge opnemen in het hemelse Vaderhuis
als hoogste loon voor alles wat zij ons gegeven
heeft.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De familiën

VAN DE PONSEELE, DE POORTER
PEVENAGE, VAN WEYENBERG,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Drukk. De Vos. Koster. Overboelare