

†

In onze kristelijke hoop bidden wij voor

MEVROUW

Marie-Thérèse Van De Ponselee

weduwe van de Heer

Victor DECOUVREUR.

Geboren te Everbeek op 2 oktober
1879 en er godvruchtig overleden
op 11 december 1977,
zij werd gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

« Er is een goed mens gestorven ». - Dit
oordeel is het schoonste welke overlevenden
omtrent deze afgestorvene kunnen uitbrengen.

De dierbare overledene was steeds dezelfde,
even aangenaam en toegenegen, een kristen
vol overtuiging die fier haar geloof beleefde.
Het zijn kleine dingen en weinig opvallend :
eenvoudig leven, al zijn plichten vervullen ;
het zijn deze dingen die op de dag van het
afscheid tellen en beloofd worden.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
familie, ik dank U voor uw trouwe liefde en
genegenheid. Gij zijt voor mij de steun
geweest in mijn lange levensjaren. Bijzonder
mijn schoondochter dank ik voor die kom-
mervolle zorgen en voor alles wat gij voor

mij geweest zijt. Bidt nu tot God dat Hij
in zijn grote barmhartigheid zich over mij
erbarme.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust
en vrede.

De families

VAN DE PONSEELE,
DECOUVREUR,
DE BLEEKER,
DE NOOZE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel