

Voor hen die in God geloven. wordt het leven
veranderd, maar niet ontnomen. (pref.)



Bid voor de ziel van

de Heer

NESTOR VANDEPONSEELE

echtgenoot van Mevrouw

Georgette Vandermeeren

geboren te Everbeek op 25 juni 1904 en er overleden op 14 april 1975, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Het is een schoon iets een goed mens te zijn. Hij was dat in hoge maat. Wij nemen heden afscheid op deze aarde van een vader, die in het vervullen van zijn opdracht de hoogste menselijke waarden heeft weten te heiligen. Maar wij danken U, Heer God, voor deze vader die nu zeker uw eeuwige vrede is ingegaan omdat hij geleefd heeft in liefde, rechtvaardigheid en eenvoud.

Mijn beminde echtgenote, vereend in liefde en trouw hebben we samen de lasten van het leven gedragen. Ik dank u voor alles. Mijn kinderen, heb ik nu dit leven verlaten, toch zullen mijn gedachten bij u blijven, leeft in liefde met elkander en gedenkt mij in uw gebeden, we zien elkaar terug in een beter leven. Familieleden, vrienden, geburen en kennissen, toont verder uw genegenheid door uw gebed voor mijn zielerust. Dank u. Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

.....
Dr. Modde Everbeek

De families VANDEPONSEELE, VAN-
DERMEEREN, SURDIACOURT en
VAN CANEGHEM

zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van
kristelijke deelneming en danken U.