



De Heer, die de Verrijzenis en het Leven is,
heeft in de Liefde van de Vader opgenomen,
de ziel van de heer

André Vande Pontseele

echtgenoot van mevrouw

Paula Mincke

geboren te Parike op 28 juni 1942 en
tragisch om het leven gekomen te Ellezelles
op 11 december 1987, gesterkt in zijn geloof
door Gods genademiddelen.

Het zullen weemoedige Kerst- en Nieuw-
jaarsdagen zijn, vader, de eerste keer zon-
der u. Moeder, Anneke en ikzelf, uw zoontje
Patrick, we zullen er moeilijk van herstellen
van dat laatste en fatale nieuws dat als een
mokerslag op ons gezin neerkwam.

Ook de vele mensen die u vandaag bege-
leiden op uw laatste tocht zijn sprakeloos.
Zij wisten hoe goed gij waart : een lieve
echtgenoot voor moeder en haar steun, een
vader die zo trots kon zijn op ons, uw
kinderen, een man-doe-het-al voor gans
onze familie ! Zovelen hebben u mogen
waarderen als een bekwaam vakman, een
die echt fier kon zijn op zijn werk, tot het
uiterste betrouwbaar, en voor zijn werkgever
de rechterarm, door hem als collega geres-
pekteerd.

Onze beide opa's niet het minst krijgen een
zwaar leed te dragen omdat gij vóór hen
naar de hemel zijt gegaan.

Toch gaan we nu samen proberen, vader,
voort te leven, zo goed als het kan rond
moeder uw plaats in te nemen ; zo zoudt
gij het hebben gewild. Wij willen ervoor
zorgen dat we uw naam met ere verder
dragen.

Wij willen geloven dat gij kerstmis zult
vieren in de hemel en dat gij van daaruit
verder over ons zult waken.

Heer God, wij bidden U

voor hen die getroffen zijn door het heen-
gaan van een mens die hen dierbaar was ;
help ons hen niet alleen te laten, maar
trouw te zijn, nu het gewone leven verder
gaat.

Heer God, leer ons allen dat ook onze dood
nooit heel ver af is, wellicht dichtbij.

En help ons, Heer, dag na dag goed te zijn.
Dit in het spoor van Jezus uw Zoon die
goed was bovenmate en die door Zijn leven
en sterven de dood overwon.

De families

Vande Pontseele, Mincke,
Baudisco en Henau

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem