

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn...

VROOM AANDENKEN aan

MEVROUW

**Augusta,
Bertha VAN DE PONTSEELE**

weduwe van de Heer

Lodewijk DE WOLF

geboren te St.-Martens-Lierde
op 17 oktober 1910
en godvruchtig overleden in de
St. Elisabethkliniek te Zottegem
op 18 augustus 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken



De families VAN DE PONTSEELE, DE VUYST,
DE WOLF en HANSKENS

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Waar men stil en ongedwongen alles voor
elkander deed... was tientallen jaren als een
gewoonte in hun stille woning... wel en wee
werd zonder veel woorden met elkaar ge-
dragen; maar zoals ieder mens van jaren
wisten ze heel goed dat hier op aarde alles
maar tijdelijk is.

Onbeschrijflijk is dan ook het lijden ge-
weest van Moeder, toen zij in het zieken-
huis moest vernemen dat haar man op die
zaterdag 20 november in de namiddag niet
meer zou komen... zij die hoopte zo gauw
mogelijk terug samen te zijn in hun stille
thuis, waar ze elkaar met de dag méér
nodig hadden...

Haar kalm en zacht gemoed, haar glim-
lach die elke harde pijn verdrong, haar sterk
vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid
heeft het zó pijnlijk verlies wel enigzins
gemilderd, alles sprak er zó van vroeger...
toen hij er nog was... alleen de blik in volle
vertrouwen naar het kruisbeeld gericht kon
haar een antwoord geven op de zó pijnlijke
vraag in het leven... «Waarom?».

Duurbare kinderen en kleinkind, samen
met vader heb ik voor U geleefd en
gewerkt... samen met hem zal ik nu verder
voor U bidden. Daarin zult gij dan ook de
troost vinden die de Heer alleen U geven
kan.

Beste familieleden en vooral bestuur en
leden van de Derde Leeftijd, U ook zijn
wij dankbaar voor alles wat wij aan steun
en ontspanning bij U mochten vinden. U ook
zeggen wij geen vaartwel... maar tot weer-
ziens op de plaats onzer eeuwige bestemming
bij ons aller VADER.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.