



In gebed : bewijs van onze eerbied en dank,
gedenken we de heer

**Charles Joseph Antoon
Van De Pontseele**

echtgenoot van mevrouw

Marie Brackeleer

geboren te Delftinge op 5 april 1905 en overleden
te Geraardsbergen op 14 april 1971,
gezalfd met het H. Oliesel.

Herinneringsmedaille 1945

Krijgsgevangenmedaille 1940 - 1945

Herinneringsmedaille van de regering van zijne
Majesteit Albert I - De medaille van de militair
strijder van de oorlog 1940 - 1945

Verschillende onderscheidingen van de verdienste
van het N.V.O.K.

„Wij hadden gehoopt dat het heel anders zou
verlopen zijn...„ „Wist ge dan niet dat de Mensen-
zoon moest lijden en sterven om te verrijzen„ (Jezus
en de discipelen van Emmaüs).

Diep-ontgoochelde mensen die wachten op een
aards paradijs, waarin welvaart, weelde, comfort
het geluk van de mens moeten garantiseren. Geluk-
kig de mens, die in woord en daad, moedig beleeft
de tocht doorheen beproeving, kruis en dood naar
de Verrijzenis en de Verheerlijking.

Alles sprak reeds over een schone en veelbelovende

lente, toen plots de dierbare overledene uit de volle
werkkraft, levenslustigheid en werkzaamheid werd
weggenomen. Hij hield van kameraadschap en
schone ontspanning.

De zondag hield hij van de Heer en wist zo de
vriendschapsbanden met andere misgangers te ver-
stevigen. Zijn heengaan is een zware slag voor zijn
omgeving. Alleen gebed zal de trouwe dank blijven
voor dit levenswerk door Joseph gepresteerd in
hartelijkheid en onverpoosde ijver.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
Heel mijn leven in één doorlopend offer geweest
voor uw welzijn, het laatste offer is pijnlijk voor U.
Graag bleef ik nog vele jaren in uw bijzijn. Bidt de
Heer om troost en moed. Alleen christelijke liefde
kan ons niet scheiden. Blijft één en bij elkander tot
een eeuwig weerzien.

Beste broer, zusters, bloedverwanten, geburen en
vrienden uit onze plaatselijke bond van opgeëisten
vaartwel... ik reken op de schoonste blij van ge-
negenheid : uw gebed en uw meevoelen met hen
die rouwen om mijn heengaan.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families

VAN DE PONTSEELE, VAN LIL,

BRACKELEER, VAN DAMME,

BEDANKEN.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge