



In uw H. Mis en gebeden gedenk  
de heer

## **Gaston Frederik Van de Pontseele**

echtgenoot van mevrouw

### **Margriet Hitchinson**

Hij werd geboren te Deftinge op 11 juli 1929 en  
overleed godvruchtig te Geraardsbergen  
op 5 september 1969,  
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

"Heer, wat bij ons gebeurd is hebt Gij niet gewild. Gij bouwt een wereld waarin traan en dood niet meer bestaan. Ge laat enkel toe dat we een zeer zware levensproef doorstaan. Ge doet beroep op ons onvoorwaardelijk aanvaarden. Geef ons kracht om te geloven, begrijpen zullen we nooit. Geef ons kracht tot bidden om troost en moed. Geef ons het geloof in het weerzien „

Bij de duurzame overledene valt het moeilijk te ontleden waar de gave het meest volledig was : thuis aan de "eigen haard „ bij zijn geliefde echtgenote en vier kinderen ; als gediensstige en hartelijke zoon op het bedrijf ; als joviale man tussen zijn vrienden ; als sympathieke landbouwer om zijn bescheidenheid, bewonderd om zijn dienstvaardigheid en oprechtheid.

Aan de basis van zijn al te kort maar inrijkgevoeld bestaan, lag zijn diepe persoonlijke vriendschap met de Heer. Zijn geloof was echt en diep. We

hebben hem gekend op het werk en het dienstbetoon met de glimlag op het gelaat. We vonden hem op het ziekbed met de kalme berusting, altijd dankbaar om al wat voor hem werd gedaan. We namen afscheid aan zijn doodsbed : met de glimlach op het gelaat ging hij naar de Heer. kalm wachtend op de oogst, en klaar voor de verheerlijking.

Geliefde echtgenote en kinderen, levensbanden zijn gesprongen, maar onze liefdesband blijft hechter dan ooit. Ik kreeg te weinig tijd om nog langer voor u mijn beste krachten te geven. Ik dank u om de liefde, de eerbied en de dankbaarheid waarmee ge me hebt omringd. Biddend willen we verder voor elkander zorgen.

Dierbare ouders, beste broer, schoonzusters, goeie bloedverwanten en familieleden, wat deed het deugd met u samen te zijn en uw trouwe liefde te ervaren. Mag ik er op rekenen dat gij zult doen voor mijn gezin daar waar ik het niet meer kan. In eeuwige dank bid ik voor u om de eindeloze toewijding bij dag en bij nacht. De Heer trooste, sterke en beware u allen in die schone eenheid.

Trouwe vrienden en kennissen, u wens ik alle geluk en zegen toe als diepe erkentelijkheid voor uwe genegenheid.

Bidt voor mij en mijn gezin.

"Heer, wij bidden u, laten wij allen eens terug verenigd zijn „

---

De families bedanken

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge