

Heer, Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Julia Van de Pontseele

echtgenote van Mijnheer
GERARD THOMAS,

geboren te Delftinge de 7 februari 1914 en
overleden te Opbrakel de 3 augustus 1960,
versterkt door het H. Oliesel «in extremis»

Lid van de Confrerie van de H. Barbara,
de Voortplanting van het Geloof en de
Boerinnenbond.

We buigen eerbiedig voor de gedachtenis van
deze vrome, heilige vrouw.

De moeder is heengegaan. - Ja, dat was ze,
"de moeder,, ongekunsteld, echt en waar: de
moeder die het leven gaf aan haar gezin en het
leven gaf om haar gezin.

Plotseling is ze heengegaan. Geen enkel woord,
geen enkele klacht hoorden ze meer over haar
lippen komen. Haar zorgen nam ze mee naar het
graf, haar kommer droeg ze mee naar God in de
hemel. Vader en beide kinderen stonden schreiend
aan haar doodsbed. Zij beseften reeds de
zorgen van Moeder, zij besloten die voort te zet-
ten, want ze wisten wel waarheen die zorgen zich
voornamelijk richtten.

Vader en beide zoons maakten het kloeke be-
sluit: hun leven zou dat van moeder niet bescha-
men. Om dat besluit ten einde toe uit te voeren,
ze weten het, zullen de moederzorgen, nu van
boven af, hen dubbel en dik geworden.

Duurbare echtgenoot en kinderen, mijn kroon
en mijn vreugde, we hadden gehoopt nog vele
jaren samen gelukkig te zijn. God in zijn ondoor-
grondelijke voorzienigheid heeft er anders over
beschikt. Laten we ons aan Zijn H. Wil onder-
werpen, zoekt uw troost in Hem.

Lieve Moeder, uw kind vraagt nu over haar
echtgenoot en kinderen te zorgen. Van uit den
hemel zegen ik U allen, echtgenoot, kinderen,
broeder en familieleden. Bidt voor mij, ook ik
vergeet U niet bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De families VAN DE PONTSEELE,
THOMAS, VAN WAYENBERGE en VER-
STICHELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Geynst, Parike