

Als een schaduw gaat het aardse leven van elke mens voorbij: voor de rechtvaardigen begint na de dood het echte leven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Julia, Helena Van De Pontseele

weduwe van de Heer Remi DE PLANCKE,

geboren te Zarlardinghe op 13 september 1913
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 15 augustus 1986.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

—

In eenvoud is deze overledene vrouw door het leven gegaan, met een liefdevolle inzet voor haar gezin en familie. Dit moederbeeld heeft zij aan haar nakomelingen nagelaten; de herinnering ervan zal hen opwekken tot dankbaarheid.

De ziekte van de laatste tijd werd voor haar een lijdensweg, maar ook de weg van het ge-

duldig gedragen kruis naar verrijzenis en verheerlijking bij de Heer.

Vaarwel en dank dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en ook gij, mijn lieve geburen, die mij met uw genegenheid hebt omringd.

Ik reken nu ook op een gebed van U allen: dit zal de hoop versterken dat wij elkaar eens voor goed zullen weerzien.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

De families

VAN DE PONTSEELE, VERSTICHELEN,
DE PLANCKE, DOOLAEGE,

danken U.

Namis: dinsdag 30 september 1986 om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begr. Piteraerents, Ten Bosse 24 - Brakel