

Na een gelovig leven in dienst
van anderen, vertrouwen wij toe
aan Gods barmhartigheid



MEVROUW

Maria VANDEPONTSEELE

echtgenote van de Heer Amedé De Beck

geboren te Parike op 21 april 1924
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-V.-Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 20 februari 1999.

Amedé,
Gerda en Guido,
Isabel en Bart,
de families Vandepontseele,
De Beck, Gaudissibois en Le Roy
danken U voor de blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Dank om dit eenvoudig, christelijk
en goedhartig leven voor haar familie,
vrienden, burens en kennissen.

Eenvoudig was het leven van Maria,
stil en plichtsbewust heeft zij geleefd.
Met moederlijke liefde heeft zij haar
gezin omringd en gelukkig gemaakt
door haar onvermoeibare inzet.

Je bent gestorven zoals je hebt geleefd,
heel gewoon, heel zacht, heel lief.

Lieve man en kinderen, dank voor jullie
genegenheid en tot later bij de Heer.