

Ik ben de Verrijzenis en het leven.
Wie geloofd in mij, zal leven al is hij
ook gestorven. Jo. 11, 25.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Octavie VANDEPONTSEELE

Weduwe van Mijnheer

FRANCISCUS VANDERLINDEN

geboren te Zarlardinghe, de 6 Januari 1861
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 28 April 1955.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Zo heeft de priester in de rouwmis
voor de overledene gebeden: „Ontferm
U, smeken wij, Heer, over de ziel van
uw dienares voor wie wij U een offer van
lof opdragen, terwijl wij Uw majesteit
ootmoedig smeken; laat haar door deze
dienst van vrome verzoening tot de eeu-
wige rust geraken „ Verlaat de kerk
niet zonder dit gebed met vroomheid te
hebben gebeden, zo zal uw bereidwil-
lige tegenwoordigheid ook de duurzame
overledene nuttig zijn geweest.

Zij is steeds een door goede en zeer
vrome vrouw geweest. De taak die ze
op de dag van haar huwelijk beloofde
te zullen vervullen, heeft ze volbracht
met een edelmoedigheid te meten aan
haar talrijke kinderen. God heeft ze er-
voor beloond met een schone en hoge

leeftijd, met de eer de oudste van de
parochie te zijn geweest. Haar jaren ver-
hinderden haar ter kerke te komen
maar ze verlangde er naar telken keer
O. L. Heer bij haar thuis te ontvangen.
Zo kwam ze er toe meer en meer op uit-
sluitende wijze haar leven naar O. L. Heer
te richten en op Hem haar hoop te stellen.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en
Familieleden, hebt allen dank voor de
zo goede zorgen die ik zoveel jaren heb
mogen genieten. Hiervoor zal ik voor U
bij O. L. Heer ten beste spreken. Ver-
geet mij niet in uwe gebeden. Waar bid-
dende mensen vergaderd zijn, daar is
O. L. Heer bij hen; waar O. L. Heer is,
is de Hemel. In het gebed zullen we ons
bij elkaar voelen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.



De Kinders, Kleinkinders en achterkleinkinders
van wijlen Mr en Mw Franciscus VANDERLINDEN-
VANDEPONTSEELE;

De Familiën VANDERLINDEN, VANDEPONT-
SEELE, POUTIAU en PILATEN,

BEDANKEN.

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.