

*Zo tedere schade  
als de bloemen vrezen  
van zachte regen in de maand van mei,  
zo teder heeft uw sterven mij  
schade gedaan, die ik nooit zal vergeten.*

†

Dankbaar aandenken aan

de heer

**Nestor VAN DE PONTSEELE**

weduwnaar van mevrouw  
Madeleine DE GLAS

Geboren te Deftinge op 27 december 1902  
en godvruchtig overleden in het  
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen  
op 22 december 1997, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

---

Zacht als sneeuw  
over verlaten velden  
in stille nacht  
met in de verte schrale bomen  
als troost  
dat 't bijna winter is

Zo denk ik dat je stierf

En vol besef  
doch zonder vertwijfeld grijpen  
naar de randen van het leven  
langzaam slapend  
in die armen van de rust

Zo denk ik dat je stierf.

---

De families VAN DE PONTSEELE  
DE GLAS  
VAN LIL  
en DE CLERCQ  
danken U voor uw medeleven.