

Of wij leven of sterven...
Hem behoren wij toe...



In Kristus' vrede ruste
de heer

Raymond Van De Pontseele

echtgenoot van mevrouw
Maria Longeval

Hij is geboren te Deftinge op 27 september 1890 en is op 31 maart 1981 te Geraardsbergen zacht ontslapen in de Heer. Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken. Oud-Voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
Lid van Kristen Bond voor Gepensioneerden
Lid van andere godvruchtige genootschappen

In het bitter en lange lijden scheen de Heer een afgeschreven mens te zijn. Op Pasen overwon het ware leven de eeuwige dood... het goede zal altijd overwinnen.

Raymond, uw zó goede en werkzame echtgenote en uwe kinderen hoopten u nog enkele jaren te mogen omringen met de wederliefde, de dank en de eerbied in de geborgenheid van het zeer actieve en gastvrije vaderhuis.

Daar leven stil en eenvoudig de vele herinneringen aan wat gij en moeder Marie voor uw kinderen en kleinkinderen zijt geweest. Handen die veel en gewetensvol konden werken... het sterke hart dat zoveel zorgen wist te dragen in de groei naar zelfstandigheid bij al wat u omgaf... de lippen die zoveel hebben gebeden in de zondagmis en in de huiskring. Het waren pijlers van diep kristelijk gezinsleven, waarvan gij het diamant hebt mogen beleven.

In de parochiegemeenschap waart ge de fiere en enthousiaste voorzitter om de gezinsproblemen op te lossen, en om oud en jong te bezielen met het ideaal: leven en werken voor de anderen, is ware liefde. De nooit falende geest van dienstbaarheid en onvermoeide ijver voor het algemeen welzijn welden op uit uw geloof en uw sociaal meevoelen. Danken we de Heer voor het levenswerk van deze man, en moge zijn geestdrift in ons allen voortleven en te goede komen aan onze consumptiemaatschappij die zo'n diepe nood heeft aan kristen- getrouwe en gelukkige gezinnen. Beminde echtgenote, niets was u te veel of te hard. Samen hebben we eerlijk alles gedeeld en in dezelfde levensstijl. Mijn leven was voor u en blijft voor u. Meer dan ooit blijf ik met u door mijn biddende voorspraak bij de Heer, die alles ten beste heeft geschikt in ons gezin.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en u vooral Denise, zeer veel dank voor uw onophoudende toewijding. Allen waart ge onze groeiende fierheid en troost op aarde. Aan uw goeie en trouwe zorgen vertrouw ik moeder toe gedurende de komende levensjaren die wel eens zwaar kunnen aankomen. Geliefde broers, zusters, bloedverwanten, vrienden en vele kennissen zeer veel dank om uw begeleidend en versterkend meelevens, en een dankbaar vaarwel... In het gebed blijven we één en trouw aan een levenswerk.

De families Van De Pontseele, Longeval,
Lefebvre en Matthys

danken U voor uw gebeden en uw blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge