

" Zalig zij die naar het woord Gods luisteren en het onderhouden ! " (H. Schrift)



Vrome gedachtenis aan
de heer

Remi Van de Pontseele

zoon van wijlen **Frans Van de Pontseele en Hortence Lefebvre**

geboren te Deftinge op 22 februari 1895 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 30 september 1986, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de christelijke bond voor Gepensioneerden.

De families Van de Pontseele en Lefebvre danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Maandag 30 september is Gemeldorp op 'n ongewone wijze ontwaakt. Remi was er van jongs-af 'n vertrouwde figuur. En terecht ! Zwaar gehandikapt was iedereen getuige van de moed waarmee deze sympathieke, maar zwaar getekende jongeman zich in het dagelijks leven voortbewoog en zich onder de mensen kon handhaven. Iedereen stond steeds versteld over zijn levenslust, zijn scherp inzicht en z'n onvermoed zelfvertrouwen.

Waar ieder ander zich zou terugtrekken, was Remi iemand die met alles mee-deed, kon meepraten en zich er ook voor interesseerde.

Hij was ook 'n godsdienstig man die trouw bleef aan zijn voorvaderlijk geloof en daarover graag sprak. Hij heeft werkelijk van zijn leven gemaakt wat ieders bewondering moest wekken.

Deze man had eerbied voor z'n ouders, z'n medemensen, de priester. Graag ontving hij de H. Communie en was zeer attent voor ieder bezoek dat hij zelf bracht of ontving. Dankbaar voor de verzorging thuis, 'n hele opgave voor huisgenoten en verpleegsters. Hij mocht er blijven zolang kon en kon geholpen worden. Bewonderenswaardig !

Zo heeft Remieken nu volbracht en wij wensen allen dat hij nu zal zijn zoals de anderen - opgenomen in de liefde van Hem die wat onherstelbaar is, kan helen in de hemel van zijn vertrouwen en vaste hoop.